

NIEUWSBRIEF

voor donateurs en sponsors van Stichting Dirk

vijfde jaargang nr. 5 29 december 2000

Van de voorzitter

De voorzitter wenst u een goede en behouden vaart voor het nieuwe jaar.

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat in het afgelopen jaar het bijzonder stil is geweest rondom stichting Dirk. Ik moet u dan ook bekennen dat er veel is gebeurd waar wij u niet eerder over konden informeren. Middels deze korte nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste gebeurtenissen.

Als eerste, kan ik u vertellen dat Peter van de Meer van Houtum is afgetreden als penningmeester van stichting Dirk. Voor Peter was het niet langer mogelijk om zijn baan en de werkzaamheden aan zijn huis nog langer te combineren met zijn functie als penningmeester van stichting Dirk. Gervas Braun heeft deze functie overgenomen, waar hij eerder in het verleden van stichting Dirk bijzonder bedreven in is geweest.



De nieuwsbrief van Stichting Dirk verschijnt minimaal een keer per jaar onder verantwoordelijkheid van de het bestuur van Stichting Dirk.

Redactie:
Fred van Heerde (0182) 535702
Correspondentieadres:
Stichting Dirk
Graaf Florisweg 66
2805 AM Gouda

stichting_dirk@hotmail.com
<http://web.inter.nl.net/users/dirk>

Giro: 6891831
Oplage: 75 stuks

© Stichting Dirk, 2000

Alles uit deze nieuwsbrief mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden, mits voorzien van bronvermelding

Wij; Rob, Kees, Fred, Gervas en Frank bedanken hem allerhartelijkst voor zijn gedane inzet voor stichting Dirk en wensen hem alle succes toe voor de komende tijd. En wie weet, tot ziens bij stichting Dirk.

Als tweede, heeft het bestuur van stichting Dirk besloten de periodieke nieuwsbrief te vervangen door één korte nieuwsbrief per jaar. We willen daarnaast de mogelijkheid behouden om spontaan een geschreven verslag te kunnen uitbrengen van een bijzondere of leuke gebeurtenis. De reden van dit besluit is dat we meer tijd willen besteden aan en op Dirk.

Als derde, kan ik u zeggen dat Peter Borsch van de werf in Zaandam, heeft toegezegd dat Dirk halverwege 2001 klaar zal zijn. Dat wil zeggen dat Dirk beschikt over een nieuw vlak. Het bestuur van stichting Dirk heeft besloten om direct na de tewaterlating Dirk naar een bedrijf te varen waar zij gezandstraald en geveerd zal worden. De opgevraagde offertes van 2 bedrijven liegen er niet om. We zullen rekening moeten houden met een bedrag van rond de 15.000 gulden. Voor dit geld wordt Dirk in de 2-componenten verf gezet, d.w.z. een hele harde slijtvaste verflaag die weinig onderhoud nodig heeft. Op langere termijn zullen we dus goedkoper uit zijn dan jaarlijks veel geld en tijd te moeten steken in de conservatie van Dirk.

Eind 2001 zal Dirk naar de oude haven in Rotterdam gevaren worden waar zij verder afgebouwd wordt.

De tewaterlating zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Wij zullen hier een feestelijke gebeurtenis van maken waar alle donateurs en vrienden en sponsors van stichting Dirk bij uitgenodigd worden.

Dan rest mij nog te vertellen dat Fred en zijn vriendin Martine ouders zijn geworden van

Bij deze en namens het hele bestuur van stichting Dirk, feliciteer ik hen met deze fantastische prestatie.

Een nieuwe donateur is geboren.

Rob Halkes, voorzitter stichting Dirk

Van de penningmeester

Graag sluit ik mij aan bij onze voorzitter en wens u en de uwen het allerbeste toe voor het jaar 2001. Terug op mijn oude stek als penningmeester kom ik tot de ontdekking dat de vooruitgang ook Stichting Dirk niet links heeft laten liggen. Een tweetal nieuwe of vernieuwde zelf geschreven computerprogramma's doen mij als digibeet het ergste vrezzen. Hoe maak ik nu met mijn printer de acceptgiro's en hoe gaat het met de automatische incasso's? Zoals u merkt is met de juiste hulp alles te realiseren.

U zult ook gemerkt hebben dat u het afgelopen jaar geen acceptgiro of automatisch incasso heeft ontvangen. Dit is niet de bedoeling geweest, ik denk dat er sprake is geweest van een verlate millenniumbug. Op de nu verzonden acceptgiro's staat, voor de oplettende lezer, nog het oude adres van de Stichting dat komt omdat we, met het oog op invoering van de euro ervoor hebben gekozen pas in 2002 nieuwe acceptgiro's te bestellen.

Ik wil ook nog even stilstaan bij de werkzaamheden van het afgelopen seizoen. We zijn begonnen de binnenzijde van het ruim schoon te krabben met krabbers en staalborstels en hebben de schoongemaakte delen voorzien van een beschermend laagje. Het komend jaar is de tweede helft aan de beurt en zal ook het ruim weer moeten worden afgedekt. Of dit met de oude delen gaat gebeuren of dat er een provisorische luikenkap wordt gemaakt is nog niet duidelijk. Een en ander zal mede afhangen van de kosten van het stralen en verven van de buitenzijde van Dirk.

De keuze om Dirk te laten stralen is gemaakt omdat we dan voor een langere periode niet aan het conserveren van Dirk hoeven te werken maar ons kunnen bezighouden met het renoveren. Hoewel het vermogen van de Stichting hierdoor zwaar wordt belast, is het slechts een eenmalige uitgave en besparen we tijd en de kosten van het jaarlijkse verven.

Ik hoop dan ook dat we ook dit jaar weer op uw financiële steun mogen rekenen.

p.s let u op het nieuwe correspondentieadres?

Gervaa Braun, penningmeester

"Deze maand ben ik vier jaar in de Verenigde Staten, al die tijd in Chicago. Bijna drie jaar woon ik nu samen met mijn vriendin, Tara. En sinds een half jaar zijn wij de trotse bezitters van een appartement in Chicago. There it is. My life in a nutshell.....

Ik schrijf dit vanuit mijn hotelkamer in Pittsburgh, waar ik nu alweer zo'n half jaar werk. Mensen vragen mij altijd of ik het nog niet moe ben. Iedere week vliegen, meer dan 200 nachten per jaar in een hotel.... En het antwoord is nog steeds een welgemeend nee. Ja, het is hard werken, en ja, je bent de hele week van huis, maar de vrijheid en afwisseling maakt veel goed. Het feit dat je ver van huis werkt, maakt het makkelijker om om werk en privé van elkaar gescheiden te houden. En iedere 6-12 maanden zie je weer een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe situaties....

Ik ben al zo'n 16 maanden niet meer in Nederland geweest. Maar dat heeft weer te maken met Amerikaanse bureaucratie.... Ik ben aan het wachten op mijn Greencard -een permanente verblijfsvergunning. Ik zat, tot vorige week, in een fase, waar ik als ik het land verlaten had, de VS niet meer inkom, maar daar is nu eindelijk een eind aan gekomen. Nu moet ik alleen nog even tijd vinden....

Het leven in de VS bevalt mij prima. De mogelijkheden zijn hier vrijwel onbeperkt en je kan je succes zelf beïnvloeden - door hard te werken, natuurlijk. De VS is ontzettend afwisselend: van de grote steden, tot de woestijnen in het westen, van het platteland in MiddenAmerika tot Disneyland in Orlando. En overal waar je gaat zijn de mensen verschillend. Ik denk dat dat voor mij de grote aantrekkingskracht van de VS is.

Er zijn wel zaken die ik mis vanuit Nederland: drop, hagelslag en maatjesharing.... Verder is in de VS enig historisch besef grotendeels afwezig. Ik denk dat dat komt door de snelheid van de Amerikaanse samenleving. En dat historisch besef mis ik toch wel. Niet zozeer de grote heldendaden uit de geschiedenis, maar alledaagse gebeurtenissen: waar mensen woonden hoe ze de kost verdienden. Dat is waar Dirk in zicht komt. Ik denk dat deel uit maken van stichting Dirk mij een beetje de mogelijkheid geeft om mijn historisch besef te behouden..

Groeten, Frank Geilen"

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.